

Februari

Mars

AMY CARMICHAEL 1867-1951

Vecka 5		
1 Lördag	17.00	LP Kafe
2 Söndag	10.30	Gudstjänst Teuvo Sirviö Nattvard och Missionsoffer
Vecka 6		
4 Tisdag	17.00	Sverige Bön
	18.00	Bön och Fasta
6 Torsdag	18.00	Gemenskapsgrupper
7 Fredag	18.00	English Fellowship i kyrkan
8 Lördag	17.00	LP Kafe
9 Söndag	10.30	Gudstjänst Sven Wiborn Musik Lovsång Bengt Johansson
Vecka 7		
11 Tisdag	18.00	Bön
13 Torsdag	18.00	Bibelstudie Owe Lindeskär
14 Fredag	18.00	English Fellowship
15 Lördag	17.00	LP Kafe
16 Söndag	10.30	Gudstjänst Owe Lindeskär
Vecka 8		
18 Tisdag	18.00	Bön
20 Torsdag	18.00	Gemenskapsgrupper
21 Fredag	18.00	English Fellowship
22 Lördag	17.00	LP Kafe
23 Söndag	10.30	Gudstjänst Owe Lindeskär
Vecka 9		
25 Tisdag	18.00	Bön
28 Fredag	18.00	English Fellowship

1 Lördag	17.00	LP Kafe
2 Söndag	10.30	Gudstjänst Anders & Ethel Bertling Nattvard och missionsoffer
Vecka 10		
4 Tisdag	17.00	Sverige Bön
	18.00	Bön och Fasta
6 Torsdag	18.00	Gemenskapsgrupper
7 Fredag	18.00	English Fellowship
8 Lördag	17.00	LP Kafe
9 Söndag	14.00	Gudstjänst Tage Hansson Å R S M Ö T E Landskrona Pingstförsamling
Vecka 11		
11 Tisdag	18.00	Bön
13 Torsdag	18.00	Bibelstudie Owe Lindeskär
14 Fredag	18.00	English Fellowship
15 Lördag	17.00	LP Kafe
16 Söndag	10.30	Gudstjänst Owe Lindeskär
Vecka 12		
18 Tisdag	18.00	Bön
20 Torsdag	18.00	Gemenskapsgrupper
21 Fredag	18.00	English Fellowship
22 Lördag	17.00	LP Kafe
23 Söndag	10.30	Gudstjänst Henry Holmberg Tillsammans för Väckelse och mission
Vecka 13		
25 Tisdag	18.00	Bön
28 Fredag	18.00	English Fellowship
29 Lördag	17.00	LP Kafe
30 Söndag	10.30	Gudstjänst Owe Lindeskär

Bön på söndagar en halv timme innan Gudstjänsten
Obs! Reservation för ändringar

...den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.
Romarbrevet 12:8

”Hjälp mig! Hjälp mig! Jag vill inte tillbaka. Ni måste hjälpa mig.”

De hjärtskärande orden kom från den lilla sjuåriga indiska flickan Preena som under skydd av natten mörker hade flytt ett hindutempel där hon levde som tempelprostituerad. Flickans egen mor hade gett henne till templets präster i hopp om att vinna de hinduiska gudarnas gillande.

Nu stod flickan utanför Amys dörr och med vädjande blick bad hon om att bli räddad. Preena blev det första barnet som Amy räddade och under sina 55 år i Indien fick hundratals flickor och pojkar växa upp under Amy och hennes medarbetares omsorg och beskydd.

Amy själv växte upp som äldst av sju syskon i Nordirland i en varmt kristen familj. Pappan drev ett framgångsrikt företag och Amy fick möjlighet att gå i de bästa skolorna.

Allt förändrades dock när faderns företag gick i konkurs och han sedan en tid därefter insjuknade och dog. Amy fick lämna den fina internatskolan och återvända till familjen för att hjälpa modern med de yngre syskonen.

En händelse märkte Amys hjärta på ett speciellt sätt. Efter en gudstjänst såg hon en gammal tiggarkvinna med trasiga kläder. Amy hjälpte kvinnan nedför gatan, men när andra medlemmar från kyrkan gick förbi skändes Amy över att bli sedd med kvinnan.

Medan hon fortsatte att gå med tiggaren hörde Amy en röst säga: ”Guld, silver, ädelstenar, trä halm och halm – elden kommer att pröva vilket slags arbete var och en har gjort.”

Amy vände sig om men såg ingen och förstod att det var Gud själv som talat. Väl hemma slog hon upp orden i sin bibel [1 Korintierbrevet 3] böjde sina knän och överlät sig själv på nytt att leva hela sitt liv till Guds ära utan att bry sig om vad andra tyckte eller tänkte.

År 1888 besökte Amy en konferens i Keswick i England där hon upplevde kallelsen att bli missionär. Hon gjorde en kortare missionsperiod i Japan med var tvungen att återvända hem på grund av hälsoskäl. Vid 27 års ålder åkte hon ut igen och satte sina fötter på indisk mark, där hon skulle tillbringa resten av sitt liv.

Amy fann ett missionärspar, Thomas och Catherine Walker, som delade hennes övertygelse och hon flyttade till dem i södra Indien, där hon också lärde sig språket tamil.

Under den här tiden fick Amy höra talas om tempelprostitutionen och kvinnorna som levde ”gifta” med gudarna. Hon fick höra om hur fattiga familjer sålde sina barn till templen, där barnen blev sexslavar åt prästerna och besökare. När Amy hörde detta sa hon: ”Något måste göras. Någon måste hitta ett sätt att beröra dessa kvinnor för Gud.”

I mars 1901 anlände Amy och hennes team till Dohnavur, en fristad för förföljda kristna som etablerats 1827. Det var hit den lilla flickan Preena flydde och bad om att få Amys hjälp.

64 år gammal var hon med om en fallolycka som gjorde hennes fysiska rörlighet begränsad. Redan innan olyckan var Amy en produktiv författare men under de tjugo år som följde ägnade Amy en stor del av sin tid åt skrivande.

Sammantaget publicerade hon över 35 böcker. 18 januari 1951 somnade Amy stilla in och blev begravd i Dohnavur omgiven av sina medarbetare och barnen som kommit att kalla Amy för ”amma” [mamma].



LP Kafé

Lördagar klockan 17.00

Telefon 070 384 37 69

9 Mars klockan 14.00

Å R S M Ö T E

**Landskrona Pingstförsamling
Ödmanssonsgatan 31 Landskrona**

Gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor

Här nedan har du två sätt att bidra till församlingens arbete

VIA BANKGIRO

Sätt in pengar till vårt bankgiro 775-0599

VIA SWISH

Swisha pengar direkt från din mobil till 1236349120

Owe Lindeskär Mentor 070 485 22 99

Tage Hansson Ordförande 070 765 31 09

Folke Bengtsson 070 270 52 36

Teuvo Sirviö LP verksamheten 070 384 37 69

Ann Kristin Stroth 073 694 51 91

Hovig Boyajian 072 516 67 89

Lapingst@landskronapingst.se

STUDERA BIBELN med Owe Lindeskär

Torsdag kvällar

13 Februari klockan 18.00



13 Mars klockan 18.00

10 April klockan 18.00

Vår Vision – **Tillsammans. Växa. Tro.**

Tillsammans vill vi leva med alla generationer i nära gemenskap med Jesus

Vi vill växa i vår tro på Jesus för att möta utmaningarna i familj arbete och samhälle

med det himmelska hoppet.

Vi önskar oss att nå

många fler människor

med det befriande budskapet om Jesus



Ödmanssonsgatan 31 Landskrona

Februari Mars 2025

Lapingst@landskronapingst.se

Lukasevangeliet 5:10

Frukta inte utan kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare.

Matteusevangeliet 28:20

OCH SE

**JAG ÄR MED
ER ALLA
DAGAR TILL
TIDENS SLUT**