

honom som ensam är deras frälsning. Gå i förbön för min familj och mitt hemland, så att Kristus Konungen kan härska i alla hjärtan från sitt allraheligaste hjärta, som genomborrades av soldatens spjut när han dog på Golgata och nu sitter i evig härlighet vid Faderns högra sida och skingrar allt mörker, all synd och all dragning till synd. O Guds jungfruliga Moder och min barmhärtiga Moder, nedböjd inför din kära bild förenar jag nu för evigt mitt hjärta med ditt smärtsamma och obefläckade hjärta och finner mitt sanna och varaktiga hem i Jesu allraheligaste hjärta. Jag viger mig åt dig, den fullkomliga jungfrun, heliga Maria av Guadalupe. Jag lovar att vara din alltid trogna och modiga budbärare på jorden. Må jag så vid slutet av min jordiska pilgrimsfärd för evigt vara i ditt sällskap, tillsammans med änglarna och alla helgonen, och prisa och förhålliga Gud - Fadern, Sonen och den helige Ande. Ta emot min vigningsakt och låt mig aldrig förråda den gåva av mig själv till dig som jag i dag ger av hela mitt hjärta. Amen .

Vi hoppas innerligen att vi genom denna förtroendefulla bön har kunnat bidra till upprätthållandet av världsfreden åtminstone litegrand. Be dessa böner gärna även framledes.

Ett sakrament för de sjuka

Vår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. **De sjukas smörjelse** skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: "Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15). Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas!

Kyrkoherden kommer gärna på besök.

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

HELIGA KORSETS KATOLSKA FÖRSAMLING
DJURGÅRDSVÄGEN 32
633 50 Eskilstuna

Tel. 016-14 16 66
Plusgiro: 391016-3
eskilstuna@katolskakyrkan.se



Kära kristna,
det var midnatt när Jesus, Guds Son, föddes i Betlehem i Judeen.
”När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp svingade sig Ditt allsmåttiga Ord från kungatronen i himlen ner.....” Så profeteras i Salomons vishet om frälsningens timme (Vis. 18, 14-15).

Midnatt är en viktig timme. I evangelierna dyker midnattstimmen ofta upp så t.ex. när Jesus berättar liknelsen om de kloka och de dumma jungfrurna. De skall möta brudgummen med sina facklor, men Han dröjer. Först vid midnatt hörs ropet: ”Brudgummen är här, kom ut och möt Honom!”

De dumma jungfrurna missar Hans ankomst (Mat: 25, 1-13). Även i Betlehem och i närbelägna Jerusalem försover nästan alla Messias’ ankomst. Bara de få som förblev vakna i denna natt fick bli vittnen av denna viktigaste timme i människornas historia. Det var herdarna ute på fälten utanför Betlehem: ”De vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem” (Lk: 2, 8).

Man får inte försova frälsningens timme. Att förbli vaken och sen att bryta upp under natten kännetecknar den Heliga Natten. Så bröt även ni upp, kära kristna, från era hem i natt trots att ni kanske redan var trötta, trots att ni nu missade Påvens Julnattsmässa eller något annat spännande TV program, trots att kanske andra i er familj eller bland vännerna sade: ”Stanna hemma!” Ni har begett er ut i mörkret för att hitta ljuset i denna Heliga Natt: ”Jesus, världens ljus!” Utan Honom, utan Guds Son är julen meningslös, förblir vårt firande tomt och ödsligt.

Kära kristna!
I vårt land har utbredd sig under flera år ett gift, hemligt, stillt och sakta: bekvämlighetens söta gift, en inställning som säger: ”Det kan andra göra, inte måste jag finnas där. Det passar inte mig! Jag har ingen lust att engagera mig. Och plötsligen ser vi att vårt samhälle är sjuk och samhällets ekonomi är sjuk och vi börjar inse att de feta åren är förbi, att reserverna redan har förbrukats, att det nu blir allvar i tomteidyllen. Det funkar nämligen inte i längden om inte alla är beredda att göra en insats, om inte alla vill anstränga sig, om inte alla är beredda att offra någonting, om inte alla visar någon form av idealism. Och samma sak gäller också för tron, för vår religion. Även här gäller sedan många år för många mottot: ”Jag orkar inte! Jag har ingen lust! Det känns inte viktigt för mig!” Men har denna

bekvämlighet fört oss närmare Gud, närmare livets källa? Nej! Inte alls! ”Vägen till källan går motströms” säger ett ordspråk och den stora kyrkoläraren Teresa av Avila ger oss följande råd: ”Om du har två möjligheter, så är nästan alltid den som är obekvämare den rätta.

Kära kristna!
Snart börjar vi även ett nytt Herrens år 2025. Gud som är Herre över vårt liv anförtror oss detta år så att vi troget kan förvalta det. Vad kommer vi att göra med detta Nya År? Skall vi använda det för vår själs frälsning?

Gud skänker oss denna Jul sin Son. Han skänker oss det käraste som Han har. Och den som tar emot Jesus Kristus i tro och gärning han får allt som han behöver för tid och evighet. Nu vill vi ju vanligtvis när vi har fått en gåva ge även någonting i gengäva. Ledda av stjärnan kommer de vise männen med sina gåvor till det gudomliga Barnet: med guld, rökelse och myrra.

Vill inte jag också ge en gåva till Den som fyller år i natt och som är min Skapare och Frälsare? Låt oss skänka Honom i denna natt vår fasta föresats:

”Du Gud är så viktig för mig och Du måste bli ännu viktigare för mig i framtiden!” ”Jag vill ge Dig mera rum i mina tankar, i min tid, i mitt liv, i det kommande året. Du är mig mera värd än min bekvämlighet!” Om vi skänker denna föresats i natt till det gudomliga Barnet, så kommer denna natt att bli till välsignelse för oss alla. Amen.

En fridfull Julhelg och Allt Gott för Det Nya Året 2025 önskar kyrkoherden Fdr. Otto Michael Schneider och Serafimsystrarna

I syfte att förbättra kommunikationen gentemot våra yngre församlingsmedlemmar finns vi nu även på [Instagram](#). Följ och dela gärna sidan. Skanna QR-koden nedan eller sök på [@heligakorseteskilstuna](#) för att hitta.



UR VÅRA KYRKOBÖCKER

Guds barn genom dopets sakrament

HITIMANA, Matt Zack Floyd <Jean Baptiste>

HITIMANA, Shayne Lloyd Enzo <Josef>

NGOASONG, Alison Asongfuet

NGOASONG, Dylia Ngenkeng

KATO, Amadeus Mekha

NIMBONA, Mila Eilis

PHAN, Thi Thanh Thao

GILYANA, Gabriel

TOMA, Emilia Leah

BJURLING, Vincent Melvin Cornelis

KLIATSKO, Adrian

ANWAR RIZKO, Isabella

YOSUF, Adeliné

HABIB, Miray

TRAN SEDELL, Kachiri

PATROUS, Amie

VERES, Stella

AL-FARO, Marilena Ismail Talal Matti

MÄKIKIVI RYBACKI, Olivia Maria Marielle

MICHAEL HINDO, Alessia

YOUSIF, Adrian

FATIH, Adam <Paulos>

YAKO, Benjamin

ALBAZI, Gabriell

SOLAKA, Mateo Petrus

KAISS, Kian <Kilian>

MATIC, Eva <Maria>

SIYAWSH, Ella <Maria>

DAOUD, Liam

KUREBORN LOVELING, Lina Elise

Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats

SAMIR SULAKA, Ramsen och MIRO, Chrestina Fouad Shaba

NGUYEN, Dinh Thang och PHAN, Thi Thanh Thao

JURJOS, Malek och EICHOUH, Cecilia

SARTIP SALMAN, San och GHAZARIANS, Qyana

DENAH, Sadun Farouk och SHAQLAWAEE, Dnya Sabah Babka

THROPP, Carl Mikael Johannes och KUREBORN LOVELING, Lina Elise

Må de återspegla Guds kärlek till folket!

Gud har kallat från jordelivet

ERIKSSON, Danuta f. 1930 d. 2024-03-29

DEJA, Benedykt f. 1950 d. 2024-04-08

POCRNIC, Ivan f. 1931 d. 2024-04-22

TRAN, Phat, Katrineholm f. 1939 d. 2024-05-01

JURINEC, Stjepan, Katrineholm f. 1943 d. 2024-05-04

HAGERF, Ingalill, Mariefred f. 1927 d. 2024-06-02

MALMBERG, Anna f. 1948 d. 2024-06-13

YOUSIF, Hanna Mate f. 1938 d. 2024-06-25

FERNANDEZ, David f. 1953 d. 2024-08-25

ABOU, Miézan Antoine f. 1964 d. 2024-10-16

HURTIG, Marianna f. 1941 d. 2024-10-23

BYSTRÖM, Kerstin, Bromma f. 1936 d. 2024-10-26

ZGANJAR, Slavko f. 1934 d. 2024-11-03

GORGIS BAITHON, Barbara f. 1935 d. 2024-11-08

TRAN, Van Quy Giusé f. 1939 d. 2024-11-20

VODOPIVEC, Andrija f. 1944 d. 2024-12-01

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem!

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits

THROPP, Carl Mikael Johannes

Studiecirkel i latin

Påven Benedikt XVI inrättade en särskild påvlig akademi för det latinska språket. Syftet med denna akademi är att förbättra kunskaperna i detta Kyrkans officiella språk bland såväl prästerskapet som lekfolket. Latinets särställning i Kyrkan har sin grund i att staden Rom har varit säte för påvarna alltsedan den förste påven Petrus där regerade och led martyrdöden. Latinet sätter oss i förening med helgon och martyrer alltsedan katakombernas tid. I påvens anda har vi startat tudiecirkel i latin för nybörjare. **Intresserade kan kontakta Erik Ramstedt, tel: 070-221 09 75.**



Den Helige Fadern Påven Franciskus har förlänat vår församlingsmedlem **Ann-Marie Breineder** det påvliga förtjänstmärket **Benemerenti**. Vi gratulerar Ann-Marie hjärtligen. Sedan många decennier är hon sekreterare i församlingsrådet och undervisar som kateket våra barn i den katolska tron. **Ad multos annos!**

GUDSTJÄNSTORDNING FÖR JULTIDEN 2024-2025

4:e SÖNDAGEN I ADVENT 22 DECEMBER

- 09:00 Hl. Mässa (julbikt med Fdr. Zvone)
10:00 Hl. Mässa på slovenska
11:00 Högmässa (julbikt med Fdr. Zvone)
17:00 Hl. Mässa på polska

JULAFTON 24 DECEMBER

- 21:00 (OBS! Tid!) JULNATTENS MÄSSA

JULDAGEN 25 DECEMBER

- 09:00 Hl. Mässa
10:00 Hl. Mässa på kroatiska
11:00 Högmässa
15:30 Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER S:T STEFANOS

- 09:00 Hl. Mässa
11:00 Högmässa
16:00 (OBS! TID!) Hl. Mässa i Strängnäs-Domkyrkan

27 DECEMBER S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST

- 19:00 Hl. Mässa med vigning av Johannesvinet

29 DEN HELIGA FAMILJEN, fest

- 09:00 Hl. Mässa
11:00 Högmässa
15:30 Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

- 18:00 (OBS TID) Högtidlig avslutning av det gångna året: Hl. Mässa med sakramental tillbedjan och välsignelse TE DEUM.

NYÅRSDAGEN GUDS MODER MARIAS HÖGTIDSDAG

1 JANUARI

- 11:00 Högmässa

5 JANUARI ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL

- 09:00 Hl. Mässa
11:00 Högmässa
14:00 Hl. Mässa på tagalog
15:30 Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes (Epifania)

6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL,

HERRENS UPPENBARELSE- EPIFANIA

- 09:00 Hl. Mässa
11:00 Högmässa

KALDEISKA GUDSTJÄNSTER I KLOSTERKYRKAN

4:e SÖNDAGEN I ADVENT 22 DECEMBER

- 16:00 Hl. Mässa kaldeisk rit

JULAFTON 24 DECEMBER

- 19:00 Hl. Mässa kaldeisk rit

JULDAGEN 25 DECEMBER

- 16:00 Hl. Mässa kaldeisk rit

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

- 12:00 Hl. Mässa kaldeisk rit

NYÅRSDAGEN

- 18:00 Hl. Mässa kaldeisk rit

JULBIKTMÖJLIGHET kl.18.00-19:00:

16/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 23/12 och efter Barmhärtighetens Rosenkrans kl.15 på onsdag 18/12 och fredag 20/12, 21/12 efter barnens julbikt ca. kl.13:30.

KOM IHÅG DITT JULOFFER VID KRUBBAN!!!

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

- Spanska 1:a lörd i mån. kl.16: 4/1, 1/2, 1/3, 5/4
Tagalog 1:a sönd. i mån. kl.14: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4
Kroatiska 2:a sönd. i mån. kl.17: 12/1, 9/2, 9/3, 13/4
Polska 4:e sönd. i mån. kl.17: 26/1, 23/2, 23/3
Slovenska 4:e sönd. i mån. kl.10: 26/1, 23/2, 23/3
Kaldeisk rit: heliga mässor i Mar Aprem (v.g. ring korbiskop.Mahir Malko
Tel. 070-415 89 06)

Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr. Amar B. Antanus Tel.073-704 27 39)

Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. ring Msgr. Amer Kassar Tel. 073-908 70 81)

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM VÅR FRU AV LOURDES

- Kroatiska v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 070-781 56 53))
Svenska 1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15:30: 5/1, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3,
16/3, 30/3, 6/4
Torsdagar kl.12.00

Vietnamesiska 2:a lörd. i mån. kl.13: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4

Polska och svenska 4:e sönd. i mån. kl.16: V.g. ring Fdr. Ryszard Denisiuk
Tel. +48 505 320 783

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN

Latin eller Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 12/1, 26/1, 9/2,
23/2, 9/3, 23/3

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

Vi firar kvällsmässa kl.19 och mässa kl.12 eller 12:15 på lördagar. På söndag och helgdagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11. Aktuella gudstjänsttider finns alltid på vår hemsida på www.kyrktoget.se, skriv "katolska Eskilstuna" i sökruatan och klicka sen på "Kalender". Kalendern uppdateras varje måndag!

Jubelåret 2025

Ett jubelår är ett särskilt heligt år som brukar firas vart 25:e år. Ett jubelår är en möjlighet att fördjupa sin tro och att leva sitt kristna vittnesbörd med ett förnyat engagemang.

Det är alltid påvar som utlyser jubelår. Jubelåret 2025 inleds i Rom den 24 december 2024 och avslutas den 6 januari 2026. Jubelåret inleds genom att påven öppnar den heliga porten i Peterskyrkan.

Ordinarie och extraordinarie jubelår

Det senaste ordinarie jubelåret firades år 2000. En påve har möjlighet att också utlysa extraordinära jubelår och detta gjorde påve Franciskus senast 2016 då vi firade Barmhärtighetens jubelår.

Jubelåret 2025 - ett år av hopp

Temat för jubelåret 2025 är hopp och "hoppets pilgrimer". Påvens tanke är att det kommande året ska bli ett år av hopp för en värld som lider av krig och konflikter, följderna av corona-pandemin och klimatkrisen.

Påven har återkommande talat om att vår egen kontinent, Europa, har förlorat hoppet, vilket yttrar sig genom att vi sluter oss inom oss själva och bygger murar mot den omvärld som behöver oss. Han predikar att vi måste återfå hoppet – och hoppet finns i Jesus Kristus.

Spes non confundit - hoppet sviker oss inte

När påven utlyser ett jubelår så gör han det genom en kungörelse som kallas för bulla. Jubelåret 2025 utlystes i maj 2024 genom bullan (kungörelsen) "Spes non confundit".

Bullan har översatts till svenska och heter "Hoppet sviker oss inte". Den kan laddas ner gratis på Veritas förlags hemsida.

Hur firar man ett jubelår?

Tanken är att man ska försöka leva jubelåret som ett speciellt år av:

- förlåtelse
- försoning och
- Bön

Vi ska omvända oss till att:

- leva vår tro
- vårda vår relation med Gud och
- vårda vår relation med varandra

Vallfärd till jubelårets heliga platser

En central del i att fira jubelår är också att vallfärda till heliga platser.

Arbeta för fred och rättvisa

Under ett jubelår uppmanar påven oss att arbeta särskilt intensivt för fred och rättvisa.

I kungörelsen "Hoppet överger oss inte" skriver påven bland annat att "Jubelåret är en påminnelse om att jordens tillgångar inte är avsedda för ett fåtal privilegierade utan för alla."

Påve Franciskus betonar också att om vi verkligen vill skapa fred i världen, måste vi sträva efter att avskaffa orsakerna till orättvisorna. Ett sätt att göra det är att arbeta för att fattiga länders skulder efterskänks.

Heliga portar

Jubelåret inleds med att påve Franciskus på julafton 2024 öppnar den heliga porten i Peterskyrkan.

Under dagarna som följer öppnas de heliga portarna i de övriga påvliga basilikorna i Rom:

- Lateranbasilikan (öppnas 29 december)
- Basilikan Santa Maria Maggiore (öppnas 1 januari)
- Paulusbasilikan utanför murarna (öppnas 5 januari)

De heliga portarna "öppnas för att erbjuda en levande erfarenhet av Guds kärlek, som i hjärtana uppväcker det orubbliga hoppet om frälsning i Kristus" (Hoppet sviker oss inte nr 6). Att gå genom den heliga porten uttrycker beslutet att följa Jesus och bli vägledad av honom, som är frälsningens "dörr" (jfr Joh 10:7,9).

De fyra heliga portarna i de påvliga basilikorna i Rom står öppna under hela jubelåret – och endast då. Tre av portarna stängs den 28 december 2025 medan porten i Peterskyrkan stängs på Epifania (Trettondedag jul) den 6 januari 2026 när jubelåret avslutas.

Under "Barmhärtighetens år" 2016 hade även domkyrkorna i de katolska stiftet runt om i världen heliga portar men så är det inte detta jubelår.

Påve Johannes Paulus II skrev inför jubelåret 2000:

"Den symboliska handlingen att öppna den heliga porten. [...] påminner om att varje kristen är kallad att gå över från synden till nåden. Jesus sade: 'Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad' (Joh 10:8). Det betyder att det bara är genom honom som man kan nå fram till Fadern. Att Jesus säger detta om sig själv betyder att han ensam är Frälsaren som sänts av Fadern. Det finns en enda ingång till gemenskapen med Gud: Jesus, enda vägen till räddning. Bara om honom kan man tillämpa psaltarpsalmens ord: 'Här är Herrens port, här får hans trogna gå in' (Ps 118:20)"

Jubelårsaktiviteter i stiftet Inledning

Jubelåret inleds i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm den 29 december 2024. Då firar kardinal Arborelius en mässa. Under mässan bärs ett särskilt jubelårskors bärs in i domkyrkan och detta kors står sedan framme under hela jubelåret.

För dem som inte har möjlighet att ta sig till Rom under jubelåret är domkyrkan det närmaste stället för en pilgrimsfärd.

Ett år av bön

Medan politiker under den gångna tiden har tänkt på ännu större vapenleveranser in i världens krigshärdar har några av världens biskopar istället uppmanat till förstärkt bön om fred och ordning i Kyrka och värld. En av dem är **Hans Eminens Raymond Kardinal Burke** som kyrkoherden känner väl sedan han var en gång i tiden Malteserordens kardinalprotektor. Han uppmanade oss att ansluta oss till en världsvid novena till **Vår Fru av Guadalupe**. Den började den 12 mars och slutade på festdagen av Vår Fru av Guadalupe den 12 december. Under nio månader bad vi dagligen följande bön:

Bön under den nio månaders novena till Vår Fru av Guadalupe



O Jungfru Guds Moder, vi flyr till Ditt beskydd och ber om Din förbön mot det mörker och den synd som alltmer omsluter världen och hotar Kyrkan. Din Son, Vår Herre Jesus Kristus, gav dig till oss som vår Moder när Han dog på korset för vår frälsning. Så sände Han också Dig, som Vår Fru av Guadalupe, till Tepayac år 1531, när mörkret och synden besatte oss, för att leda oss till Honom som ensam är vårt ljus och vår frälsning.

Genom Dina uppenbarelser på Tepayac och Din ständiga närvaro hos oss på den mirakulösa manteln av Din budbärare, den helige Juan Diego, omvände sig miljontals själar till tro på din gudomliga Son. Genom denna novena och vår helgelse till Dig, ber vi ödmjukt om Din förbön för vår dagliga omvändelse till Honom och omvändelsen av miljontals fler som ännu inte tror på Honom. I våra hem och i vårt land, led oss till Honom som ensam vinner segern över synd och mörker: i oss och i världen.

Förena våra hjärtan med Ditt obefläckade hjärta så att de kan finna sitt sanna och varaktiga hem i Jesu Allraheligaste Hjärta. Led oss alltid längs livets pilgrimsstig till vårt eviga hem med Honom. Så må våra hjärtan, ett med Ditt, alltid lita på Guds löfte om frälsning, på Hans aldrig sviktande barmhärtighet mot

alla som vänder sig till Honom med ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Genom denna novena och vår helgelse till Dig, o Jungfru av Guadalupe, led alla själar i Amerika och i hela världen till Din gudomliga Son i vars namn vi ber. Amen.

Den 12 december har vi sedan anbefallit oss och hela världen i en högtidlig invigningsakt åt vår kära Moder:

Invigningsakt till Vår Fru av Guadalupe

O heliga Jungfru Maria, Guds Moder och min medkännande Moder, jag, med Sankt Juan Diego, din trogne och modige budbärare, kastar mig ner inför din älskade bild. Av hela mitt hjärta önskar jag också att vara din budbärare. Må mitt hjärta, tillsammans med den helige Juan Diego, helt och hållet bli ett med ditt smärtsamma och obefläckade hjärta, fullkomligt förenat med din gudomliga Sons, vår Herre och Frälsare Jesu Kristi härligt genomglödgade hjärta. Medveten om mina synder, om det onda som förtrycker världen och hotar kyrkan och om Satans, ”lögnens fader”, obevekliga list, kommer jag till dig, söker ditt beskydd och åberopar din förbön, så att jag helt och hållet kan tillhöra din gudomliga Son, universums Konung och mitt hjärtas Konung. Inkarnerad i ditt sköte i Nasaret och född av dig i Betlehem, kom han till världen för att frälsa mig från synd och evig död. Han uppnådde min eviga frälsning genom sin död på korset och gav dig till mig för att vara min mor för evigt. Som hans mor för du honom till mig, och som min mor för du mig till honom som ensam är ”vägen, sanningen och livet”. Lär mig, liksom du lärde vinskänkarna vid bröllopfesten i Kana: ”Gör vad han säger till dig.” Inför de bekymmer, det elände och de smärtor som drabbar mig, världen och kyrkan, frestas jag att ge vika för missmod och att hävda hjälplöshet. Påminn mig i frestelsens ögonblick om att du har valt mig till din budbärare och att Vår Herre, utan mått och utan uppehåll, med den helige Andes sjufaldiga nåd understödjer ett ödmjukt och ångerfullt hjärta. Hjälp mig att tillsammans med dig förbli ett i hjärtat med Jesu Heliga Hjärta och lita på att Guds löften till mig verkligen kommer att uppfyllas. Håll mig ”i din mantels veck” och ”i dina korslagda armar”, låt ingen svårighet, inget elände, ingen smärta fördunkla eller förminska min tjänst som din trogna budbärare. Uppmuntra och stärk mig i stället med moderlig kärlek att ståndaktigt och med glädje ta upp den rena och osjälviska kärlekens kors, som verkligen är mitt enda hopp, min enda väg till glädje och frid här och nu och till dess fullhet i himlens eviga liv. Under ditt beskydd och genom din förbön, må jag varje dag och i varje ögonblick på dagen på nytt ge mig själv till Jesus, ”min Herre och min Gud”, och må jag tillsammans med dig dra till honom de många som ännu inte känner honom och de många som har känt honom men nu är långt borta från honom. Gå i förbön för mig, så att jag genom min livsomvändelse till honom och genom hans nåd som verkar i mitt hjärta, genom varje tanke, hållning, ord och handling kan locka andra till

