

FURUBACKEN

Hälsningar från Furubackskyrkan i Barnarp



BARNARPS GATUKONSTNÄR
SIDA 2

PÄSKFITRANDE
SIDA 3



Det är helg och hela familjen är samlad i Victors ateljé. Barnen är spända av förväntan över att få fortsätta sina konstverk. Mitt i småbarnsåren finns skapandet och konsten med. Victor arbetar på Hela Människan i Jönköping men är också graffitikonstnär och egenföretagare. Nu syns hans målningar på flera håll i landet och så även i Jönköping, bland annat på Asecs och runt Munksjön.

Victor berättar att han med tavlan Nåd ville förmedla att Gud finns nära mitt i ångesten och när vi känner vilshenhet och mörker. En människa som sjunker längre och längre ner i det bottenlösa mörka hålet fyllt av ångest, självförakt, sorg eller ilska. Där finns också ett ljus som lyser in och påminner oss om att det finns tröst, en väg ut och hjälp att få.

"KANSKE ÄR DET OFTARE SÅ ATT JESUS TAR MIN HAND NÄR JAG SJUNKER, ÄN TVÄRTOM"

Först när Victor för några år sedan bodde på ett kloster förstod han vikten av påsken och dess budskap. Många tusen år före Jesus firades påsken då Gud befriade ett helt folk ur slaveri. I ljuset av detta blir den kristna berättelsen om Jesus desto mer fantastisk. Återigen befrias vi från det som fångslar och förstör. Denna gång av Jesus när han tog vårt straff och dog för vår skull. För Victor blir påsken en påminnelse om just detta. Det blir som en årlig förnyelse av tron, samtidigt som han får säga ja till att följa Jesus varje dag. På samma sätt säger Jesus varje dag ja till att följa och hjälpa oss.

Barnen är klara med sina konstverk. Victor är också han klar för dagen. Grunden är lagd. Ännu vet vi inte vad som växer fram på tavelduken, men en sak är säker; Victors konst förmedlar så många gånger det hopp som hans tro ger. Kanske är det oftare så att Jesus tar vår hand när vi sjunker, än tvärtom?

Text och intervju av AnnaCarin Egerbo

Påsk i Furubackskyrkan

Torsdag 14 April, kl 19.00

Skärtorsdagen

Getsemanestund med nattvard.

Fredag 15 April, kl 17.00

Långfredagen

Samling vid korset. Påskens bibeltexter och sånger.

Söndag 17 April, kl 10.00

Påskdagen

Predikan av Sara Blinge.

*Sång och musik med Furubackskyrkans kör.
Kyrkfika.*



DRÖMMARNAS KONUNG

Under våren har våra gudstjänster temat Josef. Predikan utgår från händelser i Josefs liv. Läs om Josef i 1 Mosebok kapitel 37-50, eller se filmen "Josef: Drömmarnas Konung".

DEN STÖRSTA KÄRLEKEN

Jesus visste att han hade kommit till jorden för att offra sitt liv för mänskligheten. Och ju närmre slutet han kommer ju tydligare blir det och ju mer pratar han också om det. Men något annat som också är tydligt är hur mycket han älskade och brydde sig om de människor han hade runt sig, lärjungarna, sin familj och den närmsta kretsen som hade följt honom under flera år.

När Jesus kommer till Jerusalem för att fira påsk så vet han att det är nu han ska dö. I Joh 13:1 står det att "Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista." Även om Jesus är fylld av ångest inför det lidande han snart ska få utstå, så genomsyras hans sista tid av kärleken till dem han hade runt sig. Han tar vara på tiden han har tillsammans med de sina.

Jesus säger senare i Joh 15:12-13 att "Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner". Det kan vara lätt att tänka att Guds kärlek är något helt annat än mänsklig kärlek. Kanske lite mer opersonlig och avlägsen. Men Jesus, som var både Gud och människa, gav sitt liv frivilligt på grund av den stora kärlek han hade till sina medmänniskor och till hela mänskligheten.

Här ingår även vi. "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16). Jesus älskar och gav sitt liv för mänskligheten, men också varje enskild människa: både dig och mig. Och han ger oss uppdraget att föra vidare denna kärlek, att vi ska älska dem vi har omkring oss med samma stora kärlek som han var visat oss. Så låt oss ta tillfället att visa kärlek och omsorg om dem vi har runt oss, till vår familj och våra vänner, till kollegor eller klasskompisar. Och låt oss visa kärlek genom att hjälpa de människor världen över som har det svårt, som lever i utsatta situationer, hunger eller krig, på de sätt vi har möjlighet till.

Text av Lotta Sadiqi

Vi finns här för dig!

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig om du har frågor eller kanske söker samtalsstöd.

*Vänliga hälsningar / Sara Blinge, Pastor Furubackskyrkan
pastor@furubackskyrkan.se - 079-318 27 20*



www.furubackskyrkan.se
mail@furubackskyrkan.se