

Historiska Baptistkyrkan i Söderköping

Kyrkan har ägts av Söderköpings Baptistförsamling som har haft sin verksamhet här allt sedan den byggdes 1897.

Kyrkan har haft flera namn under åren. Elimkapellet, Elimkyrkan, Baptistkyrkan och senast Vintervadskyrkan.

Baptismen kom till Sverige 1848 genom sjömannen F O Nilsson från Vendelsö utanför Frillesås på Västkusten. Han kom i kontakt med Baptister i USA och upplevde en omvändelse som ledde till att vänner och släktingar följde honom i hans övertygelse. Baptister anser att dopet sker genom nedsänkning i vatten, och sker efter att man kommit till en personlig tro på Jesus.

Det första baptistdopet skedde i havet vid Vällersvik i norra Halland på natten den 21 september 1848. Efter dopförrättningen samlades man i Borekullastugan några km därifrån. Där bildar man den första Baptistförsamlingen. Sjömannen F O Nilsson blir församlingens föreståndare och man fastställer att ingen rangordning finns i församlingen, alla medlemmar både män och kvinnor har lika rösträtt. (Det kom att ta 75 år innan detta infördes i rikets styrelse).

Baptister samlas för att studera bibeln, lyssna till predikan och hålla nattvard utan kyrkans tillåtelse eller medverkan. Detta var förbjudet vid den här tiden och medförde att församlingen upplevde förföljelser. Både böter och fängelsestraff drabbade dem och F O Nilsson blev utvisad ur landet. Flera av församlingens medlemmar följde med honom till USA.

Efterhand bildades fler församlingar runt om i landet och redan 1854 bildades Norrköpings 1:a Baptistförsamling, som nu lever vidare i Centrumkyrkan. 1858 ändrades vissa lagar och det blev lättare för frikyrkorna att bedriva sin verksamhet. Frikyrkorörelsen var en del av den folkrörelse som bröt fram. Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen är andra exempel från den här tiden.

Söderköpings Baptistförsamling bildades 1888 och hade först sina sammankomster i några olika hyrda lokaler. Under 1896 började man samla in medel för att anskaffa en egen lokal. På församlingens möte 17 mars 1897 beslutades att köpa in gården Hospitalskvarteret 55, för ett belopp av 9600 kr. Den omfattade marken mellan Hospitalsgatan och Munkbrogatan med en befintlig bostadsbyggnad (den som nu fortfarande finns kvar och ligger utmed Munkbrogatan).

I verksamhetsberättelse kan man läsa följande: "Med stora uppoffringar och omfattande eget arbete kunde församlingen i slutet av juli månad under eget tak anordna tacksägelsefest besökt av 75 personer. Präglad av Herrens närvaro och även av stor offervillighet, ty behållningen blev 195 kr och 35 öre". Allt var inte färdigt då men i slutet av september kunde lokalen öppnas för offentlig verksamhet.

I verksamhetsberättelsen framgår att kapellbyggnaden hade kostat 4 797 kr och 02 öre.

Nu hade Baptistförsamlingen egen lokal och fick möjlighet att bedriva sin verksamhet mer regelbundet och med olika verksamhetsformer.

År 1931 skedde en tillbyggnad i 2 våningar plus källare. Våningsplanet fick en "lilla sal" för servering, söndagsskola mm. samt ett ändamålsenligt kök. På andra våning en pastorsbostad, och i källaren pannrum, tvättstuga och förråd.

År 1989 byggdes kyrkan till i ett plan med kyrktorg dit entrén flyttades, ett ungdomsrum, nytt kök och större församlingsvåning. I samband med detta såldes halva kyrktomten med de befintliga byggnaderna mot Munkbrogatan..

Baptistförsamlingens verksamhet har bestått av regelbundna gudstjänster med omfattande sång och musik i form av strängmusik, körer, barnkörer, stråkgrupp mm. Församlingen började tidigt med söndagsskola och barn och ungdomsverksamhet, juniorer, scouter, hobbygrupper m.m. Baptistförsamlingen har under alla år haft ett stort engagemang för mission och hjälpverksamhet både lokalt och i andra länder. Efter Sovjetunionens fall då de Baltiska länderna blev fria fick Söderköping en vänort, staden Talsi i Lettland. Församlingen fick kontakt med Baptistkyrkan där och ett vänförsamlingsarbete upprättades. Vintervadskyrkan hade under många år ansvaret för att ta emot kläder som lämnades in. Här sorterades och packades mängder av material. Tidvis var det alldeles fullt av kartonger och säckar som sedan förmedlades till Lettland.

Under senare år har verksamheten samordnats med Pingstkyrkan. Inga samlingar har hållits samtidigt och man har alternerat mellan kyrkorna. Församlingarna bildar tillsammans en ny församling och använder sig av Pingstkyrkan som nu får namnet Korskyrkan och därmed är Vintervadskyrkan till salu.